



**CO<sub>2</sub>-niveaus stijgen, de zeespiegel rijst  
Zet dit jaar de planeet op je verlanglijst**

**Want waar het wild is, is een weg  
Maar het dierenrijk wordt arm  
En zolang het mensen koud laat  
Wordt de aarde veel te warm**

**Maar één man schenkt ons hoop  
Het is nog niet voorbij  
Hij beschrijft zijn levensloop  
En het keren van het tij**

**Hij heeft de natuur een stem gegeven  
Zodat je nooit vergeet  
Dat ook ons lot is verweven  
Met het leven op onze planeet**

**Nu grijs en wijs deelt hij zijn verhaal  
In gewone mens- en dierentaal  
Het mooiste sinterklaascadeau  
Is het boek van David Attenborough**

