

# Van Arthur voor Zeb



VINCENT X. KIRSCH





VINCENT X. KIRSCH



Vertaald uit het Engels door Pim Lammers



UITGEVERIJ LUITINGH-SIJTHOFF



*Voor iedereen die ooit van iemand zal houden.*

De illustraties in dit boek zijn gemaakt met aquarelverf, Black Star-inkt, grafietpotlood en kleurpotloden op 140-lb warm geperst aquarelpapier.

Tekst en illustraties © 2020 Vincent X. Kirsch  
Nederlandse vertaling © 2022 Pim Lammers  
en uitgeverij Luitingh-Sijthoff bv, Amsterdam

Alle rechten voorbehouden

Oorspronkelijke titel *From Archie to Zack*

Oorspronkelijk uitgegeven bij Abrams Books for Young Readers, een  
imprint van Abrams, New York

Omslagontwerp en opmaak binnenwerk Pamela Notarantonio/Marieke  
Oele

ISBN 978 90 245 9847 2

NUR 273/274

[www.lsamsterdam.nl](http://www.lsamsterdam.nl)

[www.boekenwereld.com](http://www.boekenwereld.com)

Uitgeverij Luitingh-Sijthoff vindt het belangrijk om op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze met natuurlijke bronnen om te gaan. Bij de productie van dit boek is daarom gebruikgemaakt van papier waarvan het zeker is dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.



'Arthur is op Zeb!'

'Zeb is op Arthur!'

Iedereen zei dat het zo was.



Arthur durfde het niet  
hardop te zeggen.



Zeb durfde het niet  
hardop te zeggen.





Maar ze wilden het wel.

Dus schreef Arthur  
een briefje voor Zeb.



Van A., voor Z.  
Het is waar.  
Ik ben op jou.







Arthur las zijn briefje  
wel honderd keer.



Hij werd er blij van.