

WIJ BLIJVEN ALTIJD BIJ ELKAAR

SMRITI HALLS STEVE SMALL





Tijd voor een feestje! Wat zeg ik: vandaag!
Klinkt dat niet **geweldig**?

Nee, dat is géén vraag.



Uhm...

Goed dan, dat kán...
Maar wie doen er mee?
Welk vriendje mag
komen?

Misschien één...
of twee?





Is dat genoeg?
Ik dacht drie of vier...



Hoe meer
vriendjes komen,



hoe meer plezier.



Vervolgens:
de drankjes,

en o, héél veel eten.



En lekkere dansmuziek
niet te vergeten.

Of nee, nog veel beter:
we vragen een BANDJE!



Uhm... Eekhoorn,
Wacht even een
piepklein momentje.



Dit klinkt wel erg druk,
is dat wel oké?



Ik vind het, geloof ik, niet zo'n goed idee.



Geen zorgen, Beer, je kunt me vertrouwen.
Ik weet hoe je een
goed feestje moet bouwen.



Echt waar, ik ben dé feestkampioen.



Maak je niet druk, laat mij het maar doen.

