

Goed nieuws! In dit boek staat
het snelste verhaaltje voor het
slapengaan Ooit!

Je zult dit verhaal geweldig
vinden, en het doorvertellen en
nooit meer vergeten.

En het is maar tien woorden lang!





MAAR, luister goed, voor we beginnen...

Het schijnt dat grote mensen een beetje knorrig
worden als jij precies rond bedtijd te druk bent. Dus
als je luistert naar dit verhaal, zeg dan hardop...

IK BELOOF DAT IK GA
SLAPEN ZODRA DIT
BOEK UIT IS.



En dan is het wel zo eerlijk als de
voorlezer ook iets belooft...

IK BELOOF
MIJN BESTE
VOORLEESSTEM OP
TE ZETTEN.

z z z ...

Goed!

Laten we beginnen.



We beginnen met een superserieuze stemoefening.



Ma, ma, ma, mi
Ma, ma, ma, mi
La, la, loe, loe, loe
La, la, loe, loe, loe



kippen

Fa, fa, fa, So, so, so, so

Stink



zzzzzzzzzz

Sokken
en



FANTASTISCH!

Applaus voor jezelf.

Klap vijf keer – mooi,
duidelijk en rustig.

WieBELtenen!!