

LATEN WE ER  
METEEN IN  
DUIKEN!

6.27 uur

‘WAKKER WORDEN!’

Ik open mijn ogen. Mijn oogbollen schieten in paniek heen en weer. Een eindeloze blauwe lucht vult mijn blikveld en ik weet **precies** waar ik ben. Ik knijp mijn ogen weer stevig dicht.

‘WAKKER WORDEN. POEPJOCH!’

Nee. Nee. Nee. **Nee. NEE!** Ik knijp mijn ogen nog steviger dicht, terwijl ik probeer het licht en de waarheid buiten te houden. Maar er is geen ontsnappen aan de **afgrijselijke** werkelijkheid van deze **TRAGISCHE** situatie.

Ik open mijn ogen en  
het **ALLERERGSTE**  
wordt bevestigd.



Ik lig inderdaad in een  
opblaasbaar bootje...

# DRAMATISCH UITGEZOOMD

... midden in weet-ik-veel-welke-oceaan-dit-is...



Inkleuren  
op  
nummer  
2 = BLAUW

2

Ja, dit is een  
gigantische  
nummer 2-situatie!

... met

# HEM!

WAKKER  
WORDEN!



**MAARTEN DE KONING,**  
ook wel bekend als:

- vreselijke vijand
- glibberige glimworm
- kwaadaardige kwelgeest
- ergerlijke etter
- leugenachtige lasteraar
- akelige antagonist
- sluwe slungel
- tegendraadse tegenstander
- ploertige plaag
- roddelende rivaal
- slinkse saboteur
- smerige slang
- treiterende trol
- afschuwelijke aanstaande stiefbroer

Deze opsomming is te danken aan mijn verjaardagscadeau.



Van **ALLE** mensen in de hele wereld is Maarten **letterlijk** de **LAATSTE** persoon die ik zou kiezen om mee in een reddingsbootje te zitten.

# KIES JE BEMANNINGSLID

**MAM**



**VAARDIGHEDEN:** vechtsporten, medische kennis, goede **KNUFFELS**, laserogen, **TAAI!**

Zij zou me een knuffel geven en weten wat we moeten doen.

Hij zou me aan het lachen maken.

**PAP**



**VOORS:** vindingrijk, inventief, optimistisch.  
**TEGENS:** laat **VEEL** scheten.

Trek eens aan mijn vinger!

**MIA**



**VOORS:** aardig, creatief, dapper.  
**TEGENS:** geen. (Behalve dat ze me in mijn geluksonderbroek heeft gezien!)

Ik kan wel een echte vriend gebruiken nu!

Ik zou in ieder geval wat nieuwe scheldwoorden van haar leren!

**OMA**



**VAARDIGHEDEN:** verhalen vertellen, haken, theedrinken, levenservaring.

#e&\*!!

## KAPITEIN PLUIZENBOL



VAARDIGHEDEN: krabben, dodelijke blikken, krabben, slapen, krabben.

Beroemde overlevingsexpert uit mijn favo serie *Wolf in het wild* - hij zou ons redden!

Laten we eerlijk zijn, hij zou de reddingsboot waarschijnlijk expres lekprikken, maar ik mis hem wel echt!

## WOLF GROM



VOORS: ex-militair, zeer getalenteerd, niet te doden, legende.  
TEGENS: kan erg intimiderend zijn.

Ze is altijd blij me te zien, dat is goed voor de sfeer aan boord.

## DIEVER



VAARDIGHEDEN: kwispelen, kwijlen, stelen, blaffen, likken.

Nooit van mijn leven! Niet deze knul. Alsjeblieft, NEE! Het is bijna alsof duistere krachten mijn leven proberen te controleren voor hun eigen leedvermaak.

## MAARTEN



VOORS: geen enkele!  
TEGENS: ALLES!!

6:29 uur

Maarten schudt me door elkaar en ik realiseer me opeens dat hij ook met zijn hele lichaam **schudt**. De **ijzige** blik waarmee hij normaal naar me kijkt, is er nu eentje van pure **ANGST**.

GISTEREN



VANDAAG



‘WAKKER WORDEN! WAKKER WORDEN! WAKKER WORDEN!’ roept Maarten.

‘Ik ben wakker! IK BEN WAKKER! **IK BEN WAKKER!**’ verzeker ik hem.

‘Ha-ha-ha...’ stamelt hij.

‘Ben je me nou aan het **UITLACHEN?!**’

Maarten schudt zijn hoofd en wijst naar de oceaan. Ik volg zijn **trillende** vinger. En dan zie ik het ook. Het **snijdt** dwars door het water. Recht op ons af.



Een **VIN!**

0-0!

‘HA...

HA...

HA...

# HAAI!’



**Waarschuwing:** als je de vin van een haai op deze afstand ziet, is de bek al een stuk dichterbij.



Correctie...

# 'HAAIEN!'



Hoe ben ik in  
**DEZE SITUATIE**  
beland?

Dat is een **HEEL**  
goede vraag. Blij  
dat je hem stelt.  
Laten we de situatie  
nog eens een keer  
**doornemen** vanaf  
het begin.

### Situatielijst

- OPBLAASBARE REDDINGSBOOT 
- MIDDEN IN DE OCEAAN 
- MIJN GROTE VIJAND 
- OMRINGD DOOR HAAIEN 



# TERUGSPOELEN



IK DEED  
EEN POEPJE  
ALS EEN GROTE  
JONGEN!

Oké, niet **ZO VER**  
terug! Ik bedoelde  
eigenlijk gewoon naar  
gisteravond. Toen ik per  
ongeluk uit het vliegtuig  
geschoten werd...

## GISTERAVOND

Dus mijn parachute ontvouwt zich, ik bemoei me met niemand en zweef kalm naar beneden, ongetwijfeld op weg naar een afschuwelijk lot, wanneer...



**NA-APER!**

## SLOW MOTION



... ik opeens **TWEE VOETEN IN MIJN GEZICHT** krijg!

*Zeer dure en onmogelijk schone sneakers!*

## SERIEUS?

Ik word uit een vliegtuig geschoten en kan **NOG STEEDS** niet ontsnappen aan het joch dat mijn leven met opzet probeert te verpesten!

## STILSTAAND BEELD

