





**'HIEP HIEP
HOERA!'** riep Hendrik Haan. 'Kom, jongens, het is feest.
Ik ben mijn hele leven lang nog niet zó trots geweest.
Het is al nacht, maar alsjeblieft, kom naar de kippenren.
Paulientjes eieren zijn uit, waardoor ik papa ben!'