



Boy woonde aan zee. Samen met zijn vader en zes katten.

Vorige zomer redde Boy een kleine walvis. Die was aangespoeld na een storm. Samen met zijn vader bracht hij hem terug naar de zee, waar hij thuishoorde.

Maar Boy kon zijn vriend maar niet vergeten.

Af en toe dacht hij dat hij een glimp van de walvis opving.
Dan zag hij in de verte een stukje staart boven het
water uit steken.



Maar het was altijd iets anders.