

LOUIE STOWELL



HOE KRIJG JE NOOIT
MEER DE SCHULD?



Vertaald uit het Engels
door Pim Lammers



UITGEVERIJ LUITINGH-SIJTHOFF





Over dit boek:

Mijn naam is Loki en ik ben een god.

Soort van.

Het is ingewikkeld.

Tegenwoordig woon ik op Midgaard (jij noemt het Aarde) in de gedaante van een miezerige, sterfelijke jongen die Liam heet.

Ik heb nog steeds de krachten van een machtige god, maar het is voor mij verboden om die te onthullen. En ik moet ook nog eens naar school.

Niemand heeft het zo zwaar als ik.

Maar goed, het had allemaal nog veel erger kunnen zijn. Laat mij je maar even vertellen wat er allemaal gebeurd is...

Ik knipte voor de grap de haren van godin Sif af.



ASGAARD

MIDGAARD

Jij gaat naar Midgaard, schurk!



En toen...



Jij moet een goede god worden!



En al je goede daden eerlijk bijhouden...



OF ANDERS.



Thor ging mee
als mijn 'broer'.



En Hyrrokkin en Heimdall
gingen mee als mijn 'ouders'.



IK ontdekte dat
het sterfelijke leven
GRUWELIJK en WREED is.



Daarna vocht ik met
IJsreuzen en ik WON.



En er gebeurde iets
fantastisch...
IK maakte een
(sterfelijke) vriend!



EINDE



! Alleen was dat niet het einde. Of wel, Loki?

Grr. Moet je echt elke kleine verfraaiing van de waarheid corrigeren?

! Ja. Dat is het hele idee van dit dagboek.

BAH. Je zou eens een hobby moeten zoeken.

Nou, oké dan, dat was dus niet het einde van mijn verhaal. Zelfs na al mijn heldhaftigheid moet ik nog steeds op Aarde blijven en in dit belachelijke dagboek schrijven. Het geeft me punten wanneer ik goede daden verricht en trekt punten af wanneer ik... minder goede daden verricht. Ik moet dit blijven doen totdat ik 'waardig genoeg ben voor Asgaard'. Wat dat ook mag betekenen.

En daar komt ook nog bij dat ik een nieuwe missie heb gekregen: het stervelingenrijk beschermen tegen Ijsreuzen en andere onplezierige persooontjes uit werelden die verder nog bestaan.

Nou, nu ben je bijgepraat. Laten we verdergaan met De Loki Show!



Dag Eén:

Maandag

LOKI-GOEDHEIDSSCORE OF LGS:

0

Reset voor een nieuw begin.

Vandaag heb ik op school een geweldige prestatie geleverd: ik was aardig tegen een nieuwe leerling.

Als je nog nooit op een stervelingenschool hebt gezeten, weet je waarschijnlijk niet dat het een eeuwenoude traditie is om nieuwe leerlingen te behandelen met minachting en wreedheid.

Maar omdat ik nu een Goede God™ ben, negeerde ik deze gewoonte. Zelfs al liep ik zo het risico om door mijn klasgenoten veracht te worden.



Tja, beter dan al die miljoenen in de min!



Dit is Sarah, ze is nieuw.

'Juf, Sarah mag wel naast mij zitten,' zei ik en ik gebaarde heel hoffelijk naar de lege stoel naast me.

Thor, die aan de andere kant naast me zat, boog naar me toe. 'Wat heb je met haar stoel gedaan? Heb je pindakaas op het zitvlak gesmeerd? Of secondelijm?'
'Helemaal niets!' antwoordde ik.

! Geen leugen gedetecteerd.

'Nou,' zei Sarah, 'ik zit eigenlijk liever daar, als dat mag?'
Ze wees naar een stoel ver weg van mij.



Ik keek met open mond van afschuw toe hoe Sarah naar haar nieuwe plek liep. Ik had een nobele daad verricht, gedreven vanuit medelijden voor een arme, ongelukkige ziel en... ze wees Loki af? Mij?



Nou ja. Ik weet ook niet waarom ik me daar druk over zou maken.

Je maakt je daar druk over omdat je een goede persoon wilt worden, zodat je op een dag kunt terugkeren naar Asgaard. En daar moet je nog een behoorlijke ontwikkeling voor doormaken.



IK haat dit dagboek.
IK denk dat ik het in de fik ga steken.

Ik ben brandwerend tot en met de hoogste temperaturen van de vurige wildernis in Muspelheim. !



Na school keek ik tv met Thor en Hyrrokkin. Heimdall was druk bezig met het installeren van iets wat stervelingen een 'alarm' noemen.

Alarm: een apparaat dat een schelle pieptoon produceert wanneer dieven proberen in te breken in je huis. Heeft ook de neiging om zonder reden op willekeurige tijdstippen te gaan piepen, vooral midden in de nacht.

Als ik een onbekend stervelingenbegrip tegenkom, geeft dit boek me een uitleg geschreven door niemand minder dan de 'alwetende' Odin. Soms lijkt het een beetje alsof hij stervelingen belachelijk maakt.





'Wie wil er nou inbreken in dit armzalige krot?'

'Reuzen!' antwoordde Heimdall.

'En wat hebben we hier staan wat reuzen zouden willen hebben?' vroeg ik en ik gebarde rond in de grauwe stervelingenwoning

die we thuis noemden. Anders dan in Asgaard was hier geen gouden troon of een met diamanten ingelegde drinkkelk te zien.



'Misschien willen ze Thors hamer stelen!' zei Heimdall.

'Of een van ons ontvoeren! Of'

- zijn ogen speurden de kamer

af - 'onze tv stelen! Die is heel groot.

Maar goed. Etenstijd, ga je handen wassen. Met zeep!'

Na het eten voerde Hyrrokkin haar slangen. Terwijl zij druk bezig was met het laten vallen van dode muizen in hebberrige slangenbekken, deden Thor en ik klusjes.

Huishoudelijke klusjes behoren tot de wreedste onderdelen van het zijn van een sterfelijk kind. En dan vooral de afschuwelijke taak van vandaag:

LOKI - Ruim die puin hoop in je slaapkamer op!

THOR - Stof hamercollectie af - jouw kamer is al netjes.

Als je in Asgaard iets laat vallen, verschijnt het op magische wijze weer terug op zijn plek. Maar helaas gebeurt dat niet in het stervelingenrijk.

Blijkbaar vonden mijn neppe ouders mijn systeem voor het bewaren van mijn spullen onacceptabel. Ik snap niet waarom. Ik weet precies waar alles ligt.



Ik vind het heel irritant dat Thor zo goed is in het opruimen van zijn kamer. Ik denk eigenlijk dat hij dat ook alleen maar doet om mij te irriteren.

Nadat hij zijn hamers had afgestoofd, kwam hij mij lastigvallen. Ik werkte me volledig uit de naad en ondertussen bleef hij maar doorgaan over hoe grappig het was dat het nieuwe meisje mijn aanbod van een zitplek had afgewezen. Ik denk niet dat Thor het concept humor helemaal begrijpt. Vernedering is alleen grappig wanneer het mij niet overkomt.



'Ik vond het heel onbeleefd van haar,' zei ik op hooghartige toon.

'Daarom was het grappig,' zei Thor. 'Maar niet zo grappig als jouw gezicht toen ze jou had afgewezen en jij daar als een vriendenloze sukkel zat.'



Vlak voordat ik mijn gruwelijke wraak over Thor uit wilde storten, en daarmee mijn status als Goede God™ zou verpesten, riep Hyrrokkin ons naar beneden.



'Ik heb een e-mail ontvangen van jullie school,' zei ze fronsend.

Hyrrokkin keurt e-mails af. Sterker nog, ze vindt ook brieven op papier nieuwerwets. Ze heeft liever runen in steen gebeiteld of op z'n minst op een 'goed stuk perkament' geschilderd.

'De school organiseert donderdag een mystiek ritueel waarin jullie beoordeeld worden,' vervolgde ze. 'Jullie leerkrachten zullen Heimdall en mij vertellen of jullie je waardigheid bewezen hebben.'



Maar hoe weten mijn leerkrachten of ik waardig genoeg ben? Ik heb geen queesten overwonnen om mijn waardigheid te bewijzen!