

Pieter Feller & Natascha Stenvert

NIEUWE
VERHALEN
met gratis
recepten



Kolletje & Dirk koken toversokkensoep

Pieter Feller & Natascha Stenvert

Kolletje & Dirk

koken toversokkensoep



UITGEVERIJ LUITINGH-SIJTHOFF



Inhoud



- Toversokkensoep 7
- Konijnenhap en geitenkaas 14
- Broeder in de zak 21
- Prinsesentaart 28
- Hete bliksem 35
- Friet of niet 44
- Rappen met rijmsoep 52
- Abongrakoekjes 59
- Vegan cake en brandnetelthee 67
- Raasdonders 74



Toversokkensoep

Kolletje en Dirk staan in het speeltuintje en kijken rond. 'Bah,' zegt Dirk, 'alles is nat.' Afgelopen nacht heeft het geonweerd en er is veel regen gevallen. Intussen is het droog, maar op de wip en op de schommel ligt nog water. Er staat zelfs een grote plas in de zandbak. 'Wat zullen we doen?' vraagt Dirk. Kolletje denkt na. 'Weet je wat leuk is?' 'Nou?' vraagt Dirk.



'Met onze blote voeten door die plas lopen. Dan lijkt het net of we bij de zee zijn, met dat zand en water.' 'Zullen we dan eerst onze strandemmertjes en vormpjes halen?' vraagt Dirk enthousiast. 'Ja, doen we.'

Kolletje en Dirk rennen naar huis. Ze zijn snel weer terug. Ze trekken hun schoenen en sokken uit. Die leggen ze op de rand van de zandbak. Dan gaan ze met hun blote voeten in de plas staan. De zandvormpjes dobberen om hun benen. Ze vullen de emmertjes met water. 'Hé, daar is Doerak!' roept Kolletje. Het hondje komt aangerend en springt met zijn voorpoten op



er staat zelfs
een strandstoel
op het strand!



de rand van de zandbak. Per ongeluk schuift hij de toversokken van Kolletje eraf. Ze glijden in de plas.

Daar is meneer De Jong ook al.

‘Dag, kleine vriendjes!’

‘Ik ben niet klein,’ mompelt Dirk.

Kolletje haalt haar sokken uit de plas. Het vuile water druipt eruit.

‘Hoi, meneer De Jong,’ groet ze.

‘Wat doe je nou met je sokken?’

vraagt meneer De Jong.

‘Ze zijn in het water gevallen,’ antwoordt Kolletje sip.

‘Nou, zeg,’ zegt meneer De Jong lachend. ‘Daar kun je wel soep van koken.’

Doerak is alweer verder gerend in de richting van het park en meneer De Jong gaat vlug achter hem aan.

‘Dag, vriendjes!’

‘Dat ga ik doen,’ zegt Kolletje. ‘Soep koken van mijn sokken.’

‘Hoe dan?’

Kolletje stopt de sokken in haar emmertje.

‘Wil je nog meer water?’ vraagt Dirk.

Hij schept wat water uit de plas en gooit het in Kolletjes emmer.

‘Dat wordt al lekkere soep, hoor,’ zegt hij lachend.

Kolletje kijkt in het emmertje. ‘Er moeten nog groenten in de soep.’



Kolletje en Dirk klimmen uit de zandbak. Kolletje plukt drie paardenbloemen en stopt ze in de soep. Dirk vindt een paar dorre bladeren en madeliefjes.

‘Het wordt al een lekker soepje,’ zegt Kolletje. Ze gaat op zoek naar een tak om de soep mee te roeren, want soep moet altijd goed geroerd worden. Dat heeft ze papa en mama ook vaak zien doen.

Als de soep klaar is, gaan ze proeven. Niet echt natuurlijk, maar ze doen net alsof.

Ondertussen komt meneer De Jong weer teruggelopen uit het park. Doerak rent vooruit en grist een afgeplukte paardenbloem van het gras.

Hij loopt ermee naar Kolletje en Dirk.

‘Hij wil spelen!’ roept meneer De Jong.

Doerak laat het bloemetje vallen en steekt zijn neus even in het emmertje.

‘Wat hebben jullie daar?’ vraagt meneer

De Jong.

‘We hebben toversokkensoep gemaakt,’ zegt

Kolletje trots.

‘Ja,’ zegt Dirk.

‘Die wil ik wel eens proeven,’ zegt meneer De Jong. ‘Mag dat?’

‘Tuurlijk. Hij is heel lekker.’

Meneer De Jong gaat op de rand van de zandbak zitten, pakt zogenaamd een lepel en proeft. ‘Heerlijk!’

‘Wat is er zo heerlijk?’ Het is papa, die maar eens is komen kijken wat Kolletje en Dirk aan het uitspoken zijn.

‘Die toversokkensoep die Kolletje en Dirk gemaakt hebben,’



zegt meneer De Jong. 'Die moet je echt proeven, Hans.'
Papa gaat naast meneer De Jong zitten en
proeft. 'O, dat recept moet ik hebben,'
zegt papa.

Buurman Harry komt erbij staan.

'Welk recept moet je hebben?'

'Deze soep die Kolletje en Dirk
gemaakt hebben,' zegt papa.

'Toversokkensoep, papa,'

zegt Kolletje hoofd-
schuddend.

'O ja, toversokken-
soep.'

Buurman Harry

proeft ook en vindt het ook heel lekker.

'Stelios heeft gisteren een pan soep gemaakt,' zegt buur-
man Harry. 'Willen jullie die ook eens proeven?'

'Ja!' roepen Kolletje en Dirk.



Buurman Stelios zit buiten in de zon en kijkt verbaasd als
de hele optocht de tuin in loopt. 'Hallo, allemaal!' roept hij.

'Ik heb verteld dat jij gisteren een pan lekkere soep hebt
gekookt en ze willen graag eens proeven.'

Buurman Stelios lacht. 'Ah, wat gezellig. Ga lekker zitten,
dan warm ik hem op.'

'Mogen we kijken?' vraagt Kolletje.

In de keuken zet buurman Stelios de pan op de kookplaat.
Dan pakt hij een zak uit een kastje. 'Kijk eens wat ik hier
heb.'



'O, een zak met letters,' zegt Kollectje.

'Deze letters kun je eten,' zegt de buurman. 'Even meekoken en ze worden zacht.'

'Waar is dat voor?' vraagt Kollectje.

'We gaan er straks een spelletje mee doen,' zegt Stelios met een knipoog.

'Een spelletje met soep? Wat raar,' vindt Dirk.

Kollectje en Dirk mogen allebei heel voorzichtig een handjevol letters in de soep gooien.





Na tien minuten is de soep klaar.

Buurman Stelios zet de soepkommen op de tuintafel. 'Eet smakelijk!'

'Eet smakelijk!' roepen ze allemaal.

'Wel blazen,' zegt Stelios. 'De soep is heet.'

Papa blaast zo hard dat er een letter van zijn lepel vliegt. 'Ik ga kijken of ik mijn naam kan schrijven,' zegt hij. 'Ik heb een H, een A, een N en een s nodig.'

'O, dat is het spelletje, zeker,' zegt

Kolletje.

Nu proberen ze allemaal letters te vinden om hun naam te schrijven. Kolletje kent haar eigen letters al. Ze kan kol neerleggen.

Dirk heeft de D, de I en de K.

'Daar staat "dik",' zegt meneer De Jong.

'Ik ben niet dik,' zegt Dirk.

Daar moeten ze allemaal om lachen.

DIK

KOL

HANS



's Avonds ligt Kolletje in bed met Waffie.

Mama heeft de toversokken gewassen en gelukkig zijn ze alweer droog. Ze hangen over de stoel. Met haar knuffelhondje klimt ze uit bed en trekt de sokken aan.

'Wat doe je?' vraagt Waffie.

'Ik trek mijn toversokken aan.'

'Pff, dat is toch veel te warm.'

Kolletje knikt. 'Ik wil alleen maar toveren dat het morgen weer zo'n leuke dag wordt als vandaag.' Ze knijpt haar ogen stijf dicht, denkt aan een fijne dag met lettersoep en spelen met Dirk en zegt: '**Katharina Orselia Laetitia.**' Dan trekt ze haar sokken weer uit en kruipt in bed met Waffie. Binnen een paar minuten is ze diep in slaap.



Toversokkensoepspeel:

Als je geen toversokken hebt, kun je geen toversokkensoep maken. Je kunt wel samen met je familie of vriendjes een leuk spelletje spelen. Laat mama of papa je favoriete soep koken en gooi er flink wat letterpasta in. Nodig vriendjes uit die ook van soep houden. Iedereen krijgt een kop met soep met letters. Zet een bord in het midden en probeer het woord TOVERSOKKEN te maken. Je kunt natuurlijk ook de namen van je vrienden en jezelf proberen te maken of andere woorden die je leuk vindt.

Lettersoep

4 personen

- 2 eetlepels olijfolie
- 1 ui, fijngesneden
- 2 stengels bleekselderij, fijngesneden
- 2 wortels, fijngesneden
- 1 groentebouillon-tablet
- 500 milliliter water
- 500 gram tomaten uit blik
- peper en zout naar smaak
- 100 gram letterpasta
- basilicum naar smaak
- soepstengels



Verhit de olijfolie in een wokpan en wok de fijngesneden groenten tot ze gaar zijn. Meng het groentebouillon-tablet door het water en voeg de bouillon toe aan de wokpan. Laat het geheel even doorkoken. Voeg de tomaten, peper en zout en de letterpasta toe. Kook alles nog acht minuten door. Serveren met verse basilicum en voor iedereen een soepstengel.