

Pieter Feller & Natascha Stenvert



Kollectje & Dirk

Taart met zomer koninkjes



Waterfeest

Het is de laatste schoolweek en het is ontzettend warm weer. De zon schijnt de hele dag. In de school is het ook heel erg warm. De juffen, meesters en kinderen zitten allemaal te puffen in de klas. Ze hebben eigenlijk helemaal geen zin meer om naar school te gaan, maar ze moeten wel. Aan het eind van de schooldag rent Kolletje naar buiten. Daar staat haar moeder al met de fiets te wachten, met Kees in het zitje voorop. Hij heeft een zonnehoedje op.

‘Hoi, mama!’

Thuis krijgt ze een ijsje. Haar zwembadje staat klaar in de schaduw van de bomen en ze gaat er meteen in. Het is leuk, want even later komt Dirk ook.

Ze spelen met de bootjes en springen in en uit het water.

‘Joehoe! Ha, Kol! Ha, Dirk!’ horen ze ineens.

‘Hé, daar is Fleur!’ roept Kolletje blij.

‘Ze komt even oppassen,’ zegt mama. ‘Ik moet nog een paar uur werken en papa komt later thuis.’

‘O, ik vind het helemaal niet erg dat je weggaat, hoor mama,’ zegt Kolletje. ‘Fleur is heel lief.’

‘Wat is het warm, hè jongens,’ zegt Fleur als mama weg is. Ze trekt haar kleren uit en gaat in haar bikini in een luie stoel liggen lezen.



Eerst in de zon en dan al snel onder de parasol.
'Hé, mag ik ook bij jullie in bad?' roept ze. 'Het is snikheet.'
Daar moet Kolletje om giechelen. 'Je bent toch veel te groot?'

Fleur klimt voorzichtig in het opblaasbadje en gaat zitten.
Er golft wat water over de rand.

'Hè, hè, dat koelt lekker af. Maar het is wel krap. Heb jij thuis ook een zwembadje, Dirk?'

'Ja, dat ligt in de schuur.'

'Als we dat er nou bij halen, dan kan ik daar lekker in liggen.'

'Ik ga het wel even vragen,' zegt Dirk.



Even later komen Dirk en zijn moeder de tuin in, met het badje. Als het opgepompt is, zetten ze het tegen Kolletjes badje aan en vullen het met koud water.

'O, weet je wat leuk zou zijn?' zegt Fleur als ze in het badje ligt. 'Een waterfeestje geven!'

'Wat is een waterfeestje?' vraagt Kolletje.

'Ik heb dat vroeger ook eens mogen doen. Mijn vriendjes mochten allemaal een badje meenemen. Het waren er wel zes. Die vulden we met water en toen konden we duiken en springen. O, dat was superleuk.'



's Avonds onder het eten vraagt Kolletje of ze ook een waterfeestje mag geven. 'Met allemaal zwembadjes vol water.' 'Van mij mag het, Kol,' zegt papa. 'Ik ben morgen thuis.'



De volgende morgen deelt Kolletje uitnodigingen uit aan de kinderen. Liekje, Youssouf, Patrick, Brenda en Pim zullen 's middags komen en ze nemen hun zwembadje mee. Natuurlijk komt Dirk ook, en Fleur zal helpen met het feestje.



's Middags komen de kinderen. Papa en Fleur pompen de badjes op en vullen ze met water. Natuurlijk doen Patrick en Liekje weer het wildst van allemaal. Maar vandaag mag het, want er is ruimte genoeg om te duiken en te springen.

'Lekker schoon water, Dirkie,' zegt Patrick tegen Dirk. Dirk knikt. Hij is niet zo dol op Patrick en wil al weglopen. 'Ik heb wel eens in een meertje gezwommen waar poep in dreef. Een grote drol.'