

Pieter Feller & Natascha Stenvert



Kolletje & Dirk

O, dekkenboom

Volg onze auteurs en boeken ook online.



lsamsterdam

Pieter Feller & Natascha Stenvert

Kolletje & Dirk

O, deffenboom



|.s

Wil je meer weten over het meisje met de toversokken?

Kijk dan op www.lsamsterdam.nl en
www.facebook.com/kolletje



Tekst © 2018 Pieter Feller
en uitgeverij Luitingh-Sijthoff bv, Amsterdam
Illustraties © 2018 Natascha Stenvert
Alle rechten voorbehouden
Vormgeving Petra Gerritsen, sletters.nl

ISBN 978 90 245 8309 6
NUR 272

www.pieterfeller.nl
www.nataschastenvert.com
www.lsamsterdam.nl
www.boekenwereld.com



Inhoud



- Rijst met kousenband en een drol met een kaars 9
- Een boom met een klont 14
- Een foto in de kerststal 19
- De kleine sneeuwpop 24





Rijst met kousenband en een drol met een kaars

‘Goed vasthouden, hoor,’ zegt papa tegen Kolletje, die achter op de fiets zit. Ze heeft een bord met een kerstcake in haar handen. Hij is goed ingepakt in folie, maar toch is het een beetje onhandig. Papa zit kromgebogen over het stuur te trappen. Het is zes uur ’s avonds. Het is helemaal donker en er staat een harde wind. Ze zijn onderweg naar school, want daar wordt een kerstmaaltijd gehouden op de laatste dag voor de kerstvakantie. De papa’s en mama’s van alle kinderen hebben iets klaargemaakt. Kolletje is heel benieuwd wat er allemaal te eten zal zijn. Oei, papa rijdt over een hobbel in de weg en Kolletje kan de cake maar net vasthouden. Gelukkig, daar is het schoolplein al. Papa stapt af en zet de fiets neer. Hij pakt de schaal met de cake en tilt Kolletje uit het zitje. Het is heel druk op het plein. Van alle kanten komen ouders met kinderen aan met bakjes en pannen en schalen vol lekkere dingen. Een kerstboom met lampjes in de zandbak verlicht het plein. ‘Hoi, Kol!’ Brenda huppelt naast haar moeder, die met haar fiets aan de hand loopt. Er staat een grote pan op de bagagedrager. ‘Mijn moeder heeft lekkere soep gemaakt!’ roept Brenda. ‘Mijn vader heeft een superlekkere kerstcake gebakken!’ zegt Kolletje.



Veel kinderen zijn er al. Ze hebben hun mooiste kleren aan. 'Ik heb de mooiste jurk van allemaal,' zegt Liekje, die komt aangerend. Ze heeft een flesje cola in haar hand en lurkt aan een rietje.

'Die van ons zijn ook heel mooi, hoor,' zegt Kolletje. 'Mijn moeder heeft allemaal lekkere hapjes besteld,' gaat Liekje verder.

Kolletje en Brenda kijken elkaar aan.

'Niet zelf gemaakt?' vraagt Kolletje.

'Nee, daar had ze geen tijd voor. Ze moest nog naar de kapper en de schoonheidsdinges...'

Ze gaan de klas binnen. Overal hangen dennentakken, ballen, slingers en lichtjes.

Op het digibord is een gezellige open haard te zien. De juf begroet iedereen en neemt de meegenomen etenswaren aan. Meester Lucas is er ook. Hij heeft een zwart pak en een wit overhemd aan en hij heeft een rood strikje om met knipperende lichtjes erin.

Hij speelt een kerstliedje op zijn gitaar:

*'O, dennenboom, O, dennenboom,
wat zijn je takken wonderschoon...'*

De tafeltjes zijn tegen elkaar geschoven in een vierkant en er liggen papieren kerstkleden overheen. Een paar ouders zijn bezig borden, messen en vorken neer te leggen.

Patrick komt de klas binnen. 'Ha, poepmeisjes!' groet hij. 'Vrolijk poepfeest allemaal!'

Kolletje zucht. 'O, daar heb je Patrick Poepstoeter weer.'

'Ik heb een bak met poep meegenomen,' gaat Patrick vrolijk verder.



‘Zo kan die wel weer,’ zegt Patricks moeder lachend.
‘Het is natuurlijk chocolademousse, als toetje.’
‘Ik lust geen chocolademousse,’ zegt Liekje.
‘Wel poepmousse?’ vraagt Patrick.
‘Nou ophouden, Patrick,’ zegt zijn moeder streng. ‘Ga maar vast op je plaats zitten.’
‘Ik heb een kerststukje met een drol!’ roept Patrick.
Gisteren hebben de kinderen een kerststukje gemaakt en bij elk bordje staat er een. Een paar kinderen lopen naar Patrick toe en kijken naar de drol van bruine klei, waarin een paar kleine dennentakjes en een kaars zijn geprikt.



Kevin komt de klas binnen. Hij draagt een grote tas, die bijna over de grond sleept. Zijn moeder heeft twee nog grotere tassen in haar handen.

‘Hallo, allemaal. Ik heb voor iedereen een lekkere roti-maaltijd gemaakt met kip en kousenband.’

‘Ik lust geen kousenband,’ zegt Liekje. ‘Wat is dat trouwens?’

‘Je houdt toch wel van kip?’ vraagt Kevins moeder.

‘Kousenband is een soort sperzieboon.’

‘Ik lust geen sperziebonen,’ zegt Liekje, en ze neemt weer een slokje cola.

Kevin en zijn moeder brengen de tassen naar de juf. Kolletje loopt mee.

‘Wat is roti met kousenband?’

vraagt ze aan Kevin.

‘Dat is Surinaams eten,’ antwoordt Kevin.

De juf klapt in haar handen. ‘Willen alle

